

Πλατεία Συντάγματος - Ιούνης 2011,

η Κυβέρνηση ψηφίζει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το “Μεσοπρόθεσμο”, που η κοινωνία έχει απορρίψει, συζητά για τον εφαρμοστικό Νόμο που θέτει τα θεμέλια και το θεσμικό πλαίσιο για την εκ νέου παραχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας στους δανειστές μας. Μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ακούει μόνο τους δανειστές της θέτοντας εκβιαστικά διλήμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στον λαό.

Ο Ελληνικός Λαός από κάθε γωνία της Αθήνας αλλά και από την περιφέρεια δίνει ακόμα ένα ραντεβού αγώνα στην Πλατεία Συντάγματος σε μια από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων για να διεκδικήσει το αυτονόητο για μια Δημοκρατική Κοινωνία, να διεκδικήσει την χαμένη Λαϊκή Κυριαρχία και εθνική αξιοπρέπεια. Πολίτες κάθε ηλικίας και απόχρωσης είναι εκεί, στην Πλατεία της Αγανάκτησης για να αντιπαλέψουν με κάθε τρόπο την πολιτική της “κοινωνικής πτώχευσης” , την πολιτική της υποθήκευσης των δικαιωμάτων μας.

Την ίδια στιγμή, για ακόμα μια φορά απέναντι στους πολίτες οι δυνάμεις της κρατικής καταστολής, με την επίφαση προστασίας της “Δημοκρατίας”. Δυνάμεις από φασιστοειδή με στολές και μάσκες, χτυπούν και καταστέλλουν με απίστευτη αγριότητα κάθε πολίτη. Και δεν ήταν ΟΛΟΙ οι πολίτες οι “γνωστοί-άγνωστοι”, αλλά φοιτητές, εργαζόμενοι, μητέρες, άνεργοι, πολίτες με ένα κοινό την αγανάκτηση τους για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Η ιστορική πλατείας συντάγματος μετασηματίστηκε στην πλατεία των δακρύων από την εκτεταμένη χρήση χημικών προς κάθε κατεύθυνση.

Οι δυνάμεις καταστολής έκαναν επίδειξη της δύναμης τους πάνω στον λαό της πλατείας συντάγματος χωρίς να διαχωρίσουν τίποτα, αφήνοντας παράλληλα να συμβούν προβοκάτσια για να μπορέσει να αποτυπώσει ο φακός των media της

εξουσίας. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι κουκουλοφόροι και ποιοι οι προβοκάτορες σε κάθε πορεία και κινητοποίηση, αλλά επιλέγουν τον τίτλο των «γνωστών-αγνώστων» για να μπορούν να καταστέλλουν κάθε δημοκρατική συγκέντρωση.

Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να διανοηθεί τι έγινε χτες στην Πλατεία Συντάγματος, δεν λέει να κατανοήσει ότι ο λαός έχει την γνώση και την εμπειρία να γράψει ιστορία και να αλλάξει την ροή των πραγμάτων. Μπορεί να πιστεύουν ότι χτες κάποιιοι ήθελαν να κάψουν την Αθήνα κάνοντας επαναστατική γυμναστική, αλλά η κατάσταση δεν είναι αυτή. Ξέρουν ότι κανένας νόμος που 155 βουλευτές ψήφισαν δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί μέσα σε συνθήκες κοινωνικών συγκρούσεων, ξέρουν ότι οι μέρες τους στην εξουσία θα είναι λίγες γιατί δεν έχουν την λαϊκή νομιμοποίηση.

Εμείς ως Προοδευτικοί νέοι καταγγέλλουμε την απρόκλητη βία που ασκήθηκε χτες από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση, που έδωσε την εντολή για την καταστολή του λαού και καλούμε τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν στον λαό και στους εκατοντάδες τραυματίες της χθεσινής διαδήλωσης. Καλούμε τα κόμματα και τις πολιτικές Νεολαίες της χώρας να καταδικάσουν την χθεσινή απρόκλητη επίθεση σε πολίτες – διαδηλωτές.

Η Δημοκρατία χτίζεται μέσα από την Κοινωνία και όχι μέσα σε φρούρια περιτοιχισμένα με πραίτορες.

Προοδευτική Κίνηση Νέων Αριστερών

<http://www.prokinea.gr>